



# Lente in zicht!

Het is zover: op Texel is de lente in zicht! Lammetjes dartelen door de weilanden en narcissen en tulpen geven het eiland alle kleuren van de regenboog. Dus waar wacht je nog op? Op naar de boot!

TEKST: JACO BOER / FOTO'S: BERT STROOTMAN





### SCHAPENTHEATER

Texelse schapen blijken ook theater te kunnen spelen. Op boerderij De Noordkroon aan de Nieuwlanderweg in De Waal spelen ze de hoofdrol in een voorstelling rond boerin Renske. Tussen de optredens door worden schapenwolcrèmes verkocht, gebaseerd op de talg uit de schapenvacht. Informatie: [www.noordkroon.nl](http://www.noordkroon.nl)

### LAMMETJESROUTE

Zin om nog meer te fietsen? Ga dan even langs VVV Texel en koop de Lammetjesfietsroute voor € 2,50. Deze nieuwe route is naar keuze 35 of 45 kilometer lang. Onderweg leer je alles over het Texelse schaap, waaronder het geheim van de groene schapenkaas.



**T**exel is nog maar een dun streepje aan de horizon, maar het vakantiegevoel heeft je al te pakken. Boven de veerboot bedelen meeuwen krijsend om brood. Zilte zeelucht prikkelt je longen. Dag thuis, dag stress. Terwijl vage contouren uitgroeien tot een eiland met duinen en dijken, waaien alle zorgen uit je hoofd. Het voorjaar zit in de lucht. Eenmaal op het eiland word je direct omringd door duizenden gele narcissen. Verderop wisselen rijen witte en rode tulpen elkaar af. De zandige Texelse bodem is ideaal voor de teelt van bollen en door de wind krijgen plantenziekten minder snel kans om de boel te verstieren. Leuk voor alle eilandbezoekers; je krijgt er in dit seizoen een gratis attractie bij. Op de dijk meldt zich ondertussen met luid gemekker een andere toeristentrekker: de lammetjes. Kleine bolletjes wol staan met grote ogen naar alle voorbijfietsende mensen te kijken. Zodra je dichterbij probeert te komen, vluchten ze snel onder hun moeders buik. Daar is

het veilig en warm. Zouden ze eigenlijk wel weten dat ze met hun families op Texel in de meerderheid zijn? Sinds de zestiende eeuw leven er op het eiland immers meer schapen dan mensen. De lammetjes zijn raszuivere Texelaars. Precies honderd jaar geleden werden de kenmerken van dit schapenras heel precies in het schapenstamboek vastgelegd: krachtige benen, goed gevulde dijen en een brede bek. De halve wereld is er voor gevallen. Zelfs in Australië en Amerika lopen Texelaars rond.

### GROENE WAAS

Toch is het is niet alleen voorjaar in de weilanden. Ook in het bos is de lente inmiddels op gang gekomen. Tussen de bomen hangt een groene waas. Hier en daar zitten er al blaadjes aan de takken van de berken. Het is nauwelijks voor te stellen, maar honderd jaar geleden was het bos waar je nu doorheen fietst nog een kale zandvlakte. Maar omdat al dit zand de akkers en dorpen bedreigde,



## De zandige Texelse bodem is ideaal voor de teelt van tulpen, narcissen en hyacinten

plantte Staatsbosbeheer duizenden dennen aan. Later kwamen daar veel berken en andere loofbomen bij. Bij het dorpje De Koog maakt de natuur even plaats voor een bonte verzameling kroegen en dancings. In de zomer barst dit voormalige vissersdorp van de plezierzoekers. Nu staat het gros van de terrasstoelen nog in de schuur. Na het dorp loopt het fietspad zo dicht langs de duinen dat je het helmgras haast aan kunt raken. Even later kom je langs de Muy, een binnenmeer waar ieder voorjaar lepelaars broeden. Hier beginnen ook de rechte wegen van het Eierland, dat pas in 1830 werd ingepolderd. Twee eeuwen daarvoor was het nog een afzonderlijk eiland dat via een stuifdijk met Texel was verbonden. Stukje bij beetje werden de kwelders

ertussen drooggemalen en tot vruchtbare akkers omgebouwd. Ook de bloembollen voelen zich er inmiddels thuis.

### OUD EN NIEUW

Na de rechte lijnen van het Eierland kan het contrast met het oude Texel haast niet groter zijn. Vanaf de Waal en Burgerdijk strekken zich glooiende weiden en kronkelende sloten voor je uit. In de middeleeuwen probeerde de zee hier tevergeefs binnen te breken. Enkele zilte plassen herinneren nog aan de oude doorbraken die hier zijn geweest. In De Waal hebben ze in ieder geval altijd droge voeten gehouden. Het dorp was met slechts 425 inwoners zo klein dat het gemakkelijk op een keilemen bult paste. En daar, op die bult, liggen de snoezige dorps huisjes nog steeds. In deze hoek van





## PRAKTISCH

### VEERBOOT

Vanuit Den Helder vaart er dagelijks tussen 6.30 en 21.30 uur elk uur een boot naar Texel. Op zon- en feestdagen is de eerste afvaart 1 of 2 uur later, afhankelijk van het seizoen. Op sommige dagen zijn er extra afvaarten. Een retourtje voor een volwassene met fiets kost € 5,50. Informatie: tel. (0222) 369 600, info@teso.nl, www.teso.nl

### INFORMATIE

VVV Texel, Emmalaan 66 in Den Burg, tel. (0222) 314 741, www.texel.net

## Met de wind in je rug vlieg je naar de haven

het eiland komen amper mensen en dat is te merken. In een weiland buiten het dorp staart een fazant stil voor zich uit en tweemaal huppelt er een haas over de weg.

Na een veld vol paardenbloemen komt de waddendijk in zicht. Het uitzicht over drooggevalen zandplaten en kwelders is verbluffend. Alleen in de verte is een streepje land te zien. Met de wind in de rug vlieg je over het gladde fietspad naar de haven van Oudeschild. Het is de thuisbasis van de waddenvissers, die op de andere eilanden zijn verdwenen. De stoere vissersschepen en dure plezierjachten liggen er broederlijk naast elkaar.

## ROMANTISCH

Achter de piepkleine vissershuisjes die je in Oudeschild vindt, loopt het Skillepaadje de Hoge Berg op. De naam is een beetje potsierlijk voor een keileemheuvel uit de voorlaatste ijstijd die nog geen 15 meter hoog is. Toch is het een prachtige plek. Met hun holle wegen en drinkpoelen hebben de glooiende weilanden waar je over uitkijkt iets romantisch. Ook liggen er veel tuunwoaltjes, muurtjes van opgestapelde graszoden waarmee de boeren in de zeventiende eeuw hun percelen afbakenden.

Minstens zo bijzonder zijn de schapenboeten. Aan de oostkant hebben deze bouwsels een vlakke zijde, zodat de boeren in de luwte hooi van de wagen konden halen. Anders dan dat de naam doet vermoeden, zijn deze bouwwerken namelijk gewoon een opslagplek en geen schuilplaats voor de schapen. Die kunnen best zonder hok.

Na het oorlogskerkhof maken de tuunwoalen en schapenboeten langzaam weer plaats voor de weidse akkers en bloembollenvelden. En terug op de waddendijk laten ook de lammetjes zich weer massaal zien. Het is zelfs oppassen geblazen om de wollige beesten niet onder je wielen te krijgen. Onbekommerd liggen ze op het asfalt te zonnen. Gelukkig is haasten niet nodig. Er gaat later nog wel een boot terug naar Den Helder. 



17



## EILAND GALERIJ

In 1978 bouwde beeldend kunstenaar Niek Welboren de voormalige buurtschool van Zuid-Eierland om tot atelier en expositieruimte. Sindsdien kun je hier zijn schilderijen over water, zand en wolken en het keramisch plastiek van zijn partner Kerstin Edelmann bewonderen. Daarnaast kun je een organische tuin en een leslokaal in oude stijl bekijken. Wil je de Eiland Galerij bezoeken (tijdens deze fietsroute kom je erlangs), kijk dan op pagina 70, knip de bon uit en ontvang 50 procent korting op de entreprijs!

